

Kamrat Bladet



Nr 3
2024

Flottiljområdets Kamrat- och Veteranförening Halmstad

**Landshövdingen
tog emot FMST
soldater Sidan 9**



Chefsbyte på MHS H
Sidan 5

**Huset som stod i vägen
för flyget Sidan 13**





KamratBladet

*En informationstidning
för Flottiljområdets Kamrat-
och Veteranförening Halmstad*

Tidningen utsänds till alla medlemmar i kamratföreningen liksom till vissa andra kontakter i Halmstad garnison. Dessutom går tidningen ut till Flygvapnets kamratföreningar.

Utöver information om kamratföreningsverksamheten samt om det historiska F 14 innehåller tidningen orienteringar om den dagliga tjänsten och verksamheten vid FMST och MHS H. Bidrag från läsekreten – text såväl som bilder – är mycket välkomna. Skicka gärna in dina bidrag via e-post.

Artikelförfattarnas åsikter sammanfaller inte alltid med kamratföreningens eller FMST eller MHS H uppfattning.

Ansvarig utgivare

Hans Hansson

Redaktionskommitté

Stefan Gustafsson, Hans Hansson, Thomas Ericsson, Reino Paakkonen, Charlotte Pettersson, Per Ljungnéer och Christian Lövgren.

Adress

KamratBladet, Box 516
301 80 Halmstad

E-post

info@fkvf.se

Hemsida

www.fkvf.se

Telefon Kamratföreningen

Hans Hansson, tel 072-210 44 33

Externupplysning

FMST och MHS H
Tel 035-266 20 00

Tryck

Kontorstryck, Halmstad 2024

Flottiljområdets Kamrat- och Veteranförening Halmstad

Föreningen bildades 1972 som F 14 Kamratförening och har idag cirka 170 medlemmar. Föreningen ska främja kamratskap och samhörighet mellan förbanden som verkar och har verkat inom Flottiljområdet i Halmstad. Föreningen ska även stötta FMST i veteranfrågor. Föreningen ingår i Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) och även i Flygvapnets kamratföreningars samverkansgrupp. Föreningens årsmöte genomförs i början av mars varje år. Årsavgiften är 200 kr och föreningens Pg är 28 99 50-8.

Bli medlem nu, om du idag tjänstgör inom Försvarsmakten, eller har tjänstgjort och nu är veteran eller om du har ett flyghistoriskt intresse av verksamheten inom Flottiljområdet.

Anmäl dig via e-post eller ring ordförande Hans Hansson, 072-210 44 33, om du har någon fråga om föreningen. Vi behöver ditt namn, personnummer (för inpassering), mobil, postadress samt din e-postadress. Du kan även gå in på vår hemsida www.fkvf.se

Kamratföreningens styrelse

Föreningsordförande

Hans Hansson

Sekreterare

Hans Hansson

Kassör

Inger Lindh Fredholm

Ledamöter

Lars Balkö, Thomas Ericsson,
Greger Lönnergård, Kenneth
Narstam, Reino Paakkonen,
Stefan Gustafsson (adjungerad)



Försvarsmaktens tekniska skola

C FMST

Öv Peter Nilsson

Förbandsförvaltare

Fljfv Anders Heinegård



Militärhögskolan Halmstad

C MHS H

Öv Peter Tagesson

Skolförvaltare

Regfv Per Ljungnéer



Ordföranden har ordet

”Ja, som ni ser har vi fullt upp att göra och vi håller vår devis levande: Inget är omöjligt, det kan bara ta lite längre tid att åstadkomma.”

Vårt jubileumsår går mot sitt slut. Under året har vi på olika sätt uppmärksammat 80-årsjubileet av verksamheten på Flottiljområdet. Kamratföreningen firar att Flottiljområdet har varit 80 år i Försvarsmaktens tjänst och MHS H firar sitt 25-årsjubileum, bland annat genom en jubileumskonsert med Marinens Musikkår på kulturhuset Najaden i Halmstad. På andra sidan Galgberget firas 400-årsjubileet av Kungliga Västgötadals regemente, I 16:s föregångare, som etablerades 1624.

Den 31 maj, lagom till huvudfirandet av 80-årsjubileet, invigde vi vårt nya traditionsrum.

Firandet i övrigt har under året bestått av olika aktiviteter. Varje dag läggs ut en historisk bild på Facebook från F14:s begynnelse till dagens verksamhet.

Föreningen har tagit fram en ny bok om de senaste 30 åren på Flottiljområdet. Boken har fått titeln ”Lära, Leda och Försvara - en krönika om Flottiljområdet i Halmstad 1994–2024”. Boken kostar 300 kr plus eventuellt porto, 69 kr, om den ska skickas med posten. Vi har exemplar kvar så det är inte försent att beställa ditt exemplar. Skicka en mejl till info@fkvf.se om ni är intresserade. Vi återkommer med information via mejl om inbetalning med mera innan vi skickar boken.

Vi har också tagit fram en miniatyrtställning om 80-årsjubileet. Den har visats på biblioteket i Söndrum under våren och på Halmstads slott i september. Till utställningen ordnade vi ett historiskt föredrag som Olle Jensen, en av våra medlemmar, förtjänstfullt genomförde på Sönd-

rums bibliotek och i Immanuelskyrkan vid Föreningen Gamla Halmstads årsmöte. Hallands Militärhistoriska museum har uppmärksammat Flottiljområdet genom en utställning mellan juni och september.

Våra föredragsaftnar har i år haft historisk inriktning.

Snart kan vi sätta i gång med det ”riktiga” traditionsarbetet, det vill säga digitalisera det material vi har i form av foton, filmer och andra dokument samt museiprylar.

Jag och min vice ordf. har deltagit i SMKR:s regionala möte som förtjänstfullt ordnades i Borås av Ulf Johansson Region V:s representant i SMKR:s styrelse. Glädjande är också beskedet att Försvarsmakten och SMKR har kommit överens om framtida stöd.

Vi har en del förrädsställning kvar av det gamla museet som inte får plats i det nya traditionsrummet.

Jag uppmanar alla att hålla uppsikt på vår hemsida och Facebooksida, för det är där vi lägger ut aktuell information om föreningens aktiviteter. Just nu sker ett arbete med att omarbete hemsidan varför alla medlemmar hänvisas till utskickade mejl samt Facebooksidan för att få aktuell information.

Ja, som ni ser har vi fullt upp att göra och vi håller vår devis levande: ”Inget är omöjligt, det kan bara ta lite längre tid att åstadkomma.”

Hans Hansson
*Ordförande Flottiljområdets kamrat-
och veteranförening Halmstad*

Läs tidningen på hemsidan!
www.fkvf.se

Ge bort boken om Flottiljområdet



Hej flygarvänner! Julen står för dörren och alla julklapps-bekymmer börjar. Varför inte köpa vår bok och ge bort?

Boken om de första 50 årens verksamhet, "Flyget i Mickedala" (gavs ut 1994), kompletteras nu med en ny bok om de senaste 30 åren på Flottiljområdet.

Titeln är "Lära, leda och försvara – En krönika om Flottiljområdet i Halmstad 1994–2024." Boken inleds med en kort sammanfattning av alla 80 åren.

Boken kostar 300 kr. Eventuellt tillkommer porto om 69 kr om boken måste skickas med posten. Anmäl ert intresse på info@fkvf.se genom att ange namn, e-post och adress (vid hemskickade med

posten). Innan vi skickar boken kommer vi att mejla exakt pris, det vill säga bokpris plus porto om den ska skickas. För er som ska hämta boken personligen framgår av mejlet var hämtningen sker.

Betalning ska vara erlagd innan boken skickas eller hämtas

Med vänliga hälsningar
Hans Hansson, ordf. FKVF



Överste Peter Tagesson tar befälet över Militärhögskolan Halmstad genom att ta emot förbandsfanan av tillförordnad skolchef Lars Lindén. Foto: Alexander Gustavsson.

Förbandschefsbyte med guldglans

Den 6 september lämnade tillförordnad skolchef Lars Lindén över befälet för Militärhögskolan Halmstad till överste Peter Tagesson. Chfsbytsceremonin genomfördes under högtidliga och värdiga former i samband med att MHS H firade 25-årsjubileum där Marinens Musikkår bjöd på bejublad konsert.

— Jag är precis där jag vill vara, konstaterar Peter Tagesson. Jag är mycket glad och tacksam för förtroendet att framåt få leda just Militärhögskolan Halmstad. På grund av rådande omvärldsläge är Försvarsmakten i behov av snabb tillväxt och ökad förmåga att verka. Då är Försvarsmaktens personal- och kompetensförsörjning direkt avgörande. MHS H, som firar 25 år i år, är och kommer framåt att vara en viktig möjliggörare för Försvarsmaktens tillväxt.

Möjliggörare i Försvarsmaktens tillväxt och utveckling

Försvarsmaktens Utbildningschef Michael Cherinet på plats i Halmstad är tydlig angående MHS H betydelse.

– Ett starkare försvar innebär fler och vassare krigsförband. Det är krigsförbandens personal, materiel, utbildningar och övningar – förmåga i den väpnade striden – som ska vara i fokus när vi bygger militär förmåga. Militärhögskolan Halmstad spelar en viktig roll i detta.

Han betonar också vikten av utveckling framåt:

– Tillsammans med försvarsgrenar och stridskrafter ska vi bland annat fortsätta att utveckla utbildningarna till specialist- och reservofficer. I år har vi fler som på börjat utbildningar än på mycket länge. Omvärldsläget kräver det. Vi ska också fortsätta utveckla pedagogik och förutsättningar för lärande. Allt för att kunna möta krigs-

förbandens behov av personal och kompetens i ett än snabbare tempo i såväl fred som kris och krig.

Från strategisk planering till ”verkstad”

Peter Tagesson har bland annat en gedigen bakgrund från olika befattningar i Högkvarteret kopplade till Försvarsmaktens kompetens- och personalförsörjning, till exempel som Försvarsmaktens Rekruteringsamordnare.

Han kommer närmast från en tjänst på Försvarsstaben där han arbetat med strategiska utvecklingsfrågor och Sveriges integration som allierad i Nato.

– Att för mig gå från strategisk planering, mångåriga insikter om såväl



Marinens Musikkår spelade vid MHS H:s 25-årsjubileum. Foto: Alexander Gustavsson.

utvecklingsbehov som kunskap om möjligheter inom området personal- och kompetensförsörjning, och få möjlighet att omsätta dessa till verklig

effekt som ett stöd till försvarsgrenar och stridskrafter känns oerhört meningsfullt. Nu ges jag möjligheten att tillsammans med MHS H kompeten-

ta och engagerade medarbetare verkligen göra skillnad. Något jag verkligen ser fram emot.

Text: Charlotte Pettersson

Ny skolförvaltare på MHS H

Militärhögskolans andra skolförvaltarbyte genomfördes vid en värdig överlämningsceremoni i somras.

Skolans mångåriga medarbetare Thomas Grevholm lämnade efter tre år som skolförvaltare över specialistofficerssabeln, symbolen för MHS H främste specialistofficersföreträdare, till sin efterträdare Per Ljungnér.

Foto: Sofia Svensson

Nye skolförvaltaren Per Ljungnér tog över efter Thomas Grevholm.





Kungen kunde sova tryggt om natten när soldater från FMTS gick högvakt vid Drottningholms slott.

”FMTS skall bevaka Drottningholms slott”

Äntligen tog FMTS över Högvakten av Drottningholms slott.

Det var en stälände vacker och krispig höstdag som de värnpliktiga säkert kommer att minnas länge.

Efter att ha övat exercis hemma på Flottiljområdet i Halmstad under en hel vecka blev det dags för FMTS soldater att på riktigt gå på Högvakten vid Drottningholms slott. Vid lunchtid marscherade den avgående Högvakten från Göta ingenjöreregemente in på slottets Teaterplan, tätt följda av FMTS.

– Pågående vakt ur Försvarmaktens tekniska skola skall bevaka Drottningholms slott, deklarerade FMTS vaktchef så det ekade mellan väggarna kring Teaterplan under överlämningsceremonin.

– Det är kul att få gå Högvakten, tyckte värnpliktige Måns Lööf, och jag tycker att det är extra kul att det blev Drottningholms slott, för det är trots allt här kungafamiljen är mest!

Det är bara en mindre del av FMTS värnpliktiga som fått uppgiften att vara med och gå Högvakten. De är inne i en ganska intensiv del av sin värnpliktsutbildning där många just nu är på förarutbildning för lastbil.

– Tja, de valde väl såklart ut eliten att ta med till Stockholm, skrattar Dante Lönnroth och får kamraterna att skratta med.

Under dagen har de fått träffa den avgående soldaterna från Ing 2, som delade med sig av sina erfarenheter från att gå Högvakt.

– De gav oss tips och tricks och berömde maten som ska vara riktigt bra här, förklarar Lönnroth. De berättade också om att det kan spöka vid post två på nätterna. Det har hörts steg och någon hade sett någon figur där. Och gissa vilken post jag hamnade på i natt?

**Text och foto:
Christian Lövgren**

Peter Nilsson tog befälet

Under klarblå himmel och strålande sol genomfördes chefsbytesceremoni vid FMTS. Medarbetarna stod uppställda runt fotbollsplanen när överste Anders von Sydow lämnade över förbandets fana till överste Peter Nilsson som därefter intog talarstolen och sade: Jag tar befälet!

Redan på morgonen genomfördes en annan ceremoni med traditioner på Flottiljområdet, nämligen att avgående förbandschef planerar ett träd i överstelunden. Anders von Sydow hade valt en Freeman-lönn, ett imponerande och robust träd vars blad under hösten får mycket vackra röda färger.

Efter trädplanteringen bar det av mot matsalen där många FMTS-medarbetare anslöt. Där avtäcktes och visades chefsporträttet på Anders von Sydow upp för första gången. Tavlan kommer att hänga i Kanslihusets

ordersal. Därefter bjöds det på kaffe och tårta.

I strålande höstsol genomfördes sedan chefsbytesceremonin. Först ut att tala var avgående chef FMTS, som konstaterade att det var händelserika år som chef med Rysslands invasionskrig i Ukraina och Sveriges Nato-medlemskap. Bäst minns han mötena med medarbetarna runt om i landet som visat stort engagemang och vilja att leverera. Anders von Sydow avslutade med att tacka sina döttrar och hustru för stöd och support och önskade Peter Nilsson lycka till.

Försvarsmaktens logistikchef, brigadgeneral Claes Isoz, talade om logistikens vikt i den uppbyggnad av försvaret som påbörjats och hur viktig roll FMTS har i den resan.

– Överste Anders von Sydow du har under din tid som förbandschef fått se början på den konkreta tillväxten, sa general Isoz. Det har varit en tid av förändring och utveckling. Där har du Anders varit en mycket viktig och drivande kraft för att få det hela att fungera. Stort tack och välkommen till Försvarsstaben!

Claes Isoz vände sig sedan till Peter Nilsson och sa:

– Du har innehaft en lång rad chefsbefattningar på olika nivåer och du kommer med din person, ledarskap, erfarenhet vara en viktig del i den fortsatta utvecklingen av FMTS. Varmt välkommen till logistikfamiljen och Försvarsmaktens tekniska skola!

Därefter var det Peter Nilssons tur att tala.

– Det är med stolthet, respekt och ödmjukhet jag tar på mig uppgiften att vara chef för FMTS. Efter en vecka ser jag ett förband som vill utvecklas, personal som gör sitt yttersta för att lösa sina uppgifter.

Som första beslut tilldelades avgående chef Anders von Sydow, FMTS förtjänstmedalj i guld, med motiveringen: Överste Anders von Sydow har på ett förtjänstfullt sätt, till gagn för FMTS, lett förbandet mot tillväxt, ökad produktion och utveckling. Detta har bidragit till att stärka FMTS varumärke i Försvarsmakten.

Därefter genomfördes den traditionella fanöverlämningen mellan som symboliserar chefsbytet. Peter Nilsson kommenderade sedan fanmarsch, till tonerna av FMTS marsch ”Tre hjärtan”, innan chefsbytesceremonin avslutades.

Text och foto: Christian Lövgren



Överste Peter Nilsson har tagit över som chef för FMTS.



Landshövding Anders Thornberg gav soldaterna ett par ord på vägen när de ställde upp på slottets borggård.

Soldaterinran genomfördes vid en ceremoni i S:t Nikolai kyrka.

Soldaterinran och möte med landshövdingen för FMTS värnpliktiga

Den 19 september genomfördes en traditionsenlig soldaterinran för de värnpliktiga soldaterna vid FMTS. Soldaterinran har anor från Gustav Vasas tid och vid erinran blir soldaterna informerade om vad det innebär att vara soldat, vilken uppgift de står inför.

Torsdagen gick i historiens tecken för FMTS Grundutbildningsbataljon. Dagen inleddes med en historisk beskrivning om Slaget vid Fyllebro av major Björn Levin, ett besök på platsen där det hände, marsch del av vägen som Karl XI och hans mannar gick och därefter åkte de till S:t Nikolai kyrka där de genomförde soldaterinran. Marinens musikkår bjöd på såväl svenska poplåtar som traditionell militärmusik, däribland FMTS marsch ”Tre hjärtan”.

– Vilken dag vi har haft! Jag är så glad att jag fick dela detta med er, att få prata med er och höra era idéer och tankar om livet och värnplikten i

stort, så inledde bataljonchefen Mikael Olofsson sitt tal till de värnpliktiga under ceremonin i S:t Nikolai kyrka.

Ceremonin i kyrkan var pampig och stämningsfull och stundtals allvarsam som då ställföreträdande chefen för FMTS, Carolin Skoog, läste upp själva soldaterinran.

Efter soldaterinran marscherade de värnpliktiga över till Halmstads slott där landshövding, Anders Thornberg, tog emot och hälsade dem välkomna och passade på att ge dem ett par ord på vägen.

– Er dag markerar en viktig milstolpe i er resa. Genom er beslutsamhet, hårda arbete och vilja genomgår ni

grundutbildningen och blir en del av något större. Ni visar mod och styrka, både individuellt och tillsammans som ett lag. Ni har alla valt en väg där ni sätter andra före er själva och det är något som kräver respekt och beundran.

Besöket på borggården slöt cirkeln för dagen då kung Karl XI och hans mannar efter slaget vid Fyllebro firade segern med tacksägelsegudstjänst i slottskyrkan och därefter pågick festen i dagar på slottet. För våra värnpliktiga blev det dock busstransport tillbaka till Flottiljområdet men väl där väntade en välförtjänt grillkväll.

Text och foto: Christian Lövgren

ÖB ledarskapsdagar arrangerades för andra gången. Diskussionen och erfarenhetsutbytet mellan deltagarna var ett uppskattat och bärande inslag. Förra årets deltagare önskade mer av den varan, vilket hade hörtsammats av arrangörerna.



ÖB ledarskapsdagar 2024 – ett forum som engagerar

Årets upplaga av ÖB ledarskapsdagar i Halmstad karakteriserades av ett vibrerande energifyllt sorl genererat av cirka 200 engagerade deltagares diskussioner om ledarskap. Diskussionerna fördes kring tre huvudteman – moraliska delen av krigföringsförmågan, militärt ledarskap och ledarutveckling. Dessutom mottog 14 stolta medarbetare ÖB:s utmärkelse för förtjänstfulla insatser inom ledarskapsområdet.

— Vi har redan ett militärt ledarskap, konstaterar ÖB Micael Bydén. Men vi är sedan en tid i en ny kontext med en tydlig omsvängning från internationella insatser till nationellt försvar, med ett fullvärdigt medlemskap i Nato som allierade, i en organisation som får stora ekonomiska tillskott. Vi är prioriterade och uppmärksammade. Den här utvecklingen ställer förmodligen andra och nya krav på oss. Det är inte säkert att det behövs en fundamental förändring, men det är rimligt och nödvändigt att ställa sig frågor om hur vi ska jobba, hur vi ska förhålla oss till varandra,

och vilket ledarskap vi ska ha för att få ut maximal operativ effekt, bygga krigsförband och skapa krigföringsförmåga.

Tillsammans går vi framåt

På uppdrag av ÖB arrangerar Militärhögskolan Halmstad/Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet (MHS H/FMLOPE) ”ÖB ledarskapsdagar”. I år för andra gången.

– Jag känner att det här är extremt viktiga dagar, betonar Magnus Möller, projektledare på MHS H/FMLOPE. Vi är ett verktyg och stöd för utveckling av ledarskapet i hela Försvarsmak-

ten. Det är inte ett arbete som ska ske i en isolerad bubbla. Här träffar vi hela spektrat av Försvarsmakten, både militära och civila chefer och ledare. Att få deras ärliga vägledning om vad som är viktigt för dem är otroligt värdefullt för oss. Vilken hunger det finns efter att utveckla och faktiskt bli bättre hela tiden!

En av deltagarna som drivs av ständig utveckling är Suzanna Winblad von Walter, chef för ekonomiredovisningsenheten på Försvarsmaktens logistik (FMLOG) i Boden. Dessutom en av de som fick ÖB utmärkelse för förtjänstfulla insatser på ledar-

skapsområdet. Hon trivs som fisken i vattnet på ÖB ledarskapsdagar:

– Jag tycker att det är viktigt att vara här. Det ger väldigt mycket att träffas och dela med sig av den skiftande vardag vi har på olika platser och positioner i Försvarsmakten. Det är ett väldigt bra koncept med olika åldrar, både killar och tjejer, civila och militärer. Dessutom är jag extra glad över att jag uppfattar att uppdragstaktik så tydligt är vår ledstjärna framåt.

Dennis Haak, nybliven skvadronsfanjunkare på Norrlands dragonregemente, K 4, håller med om vikten av att träffas.

– Jag tror att det är svårt att mäta värdet av en sån här konferens. Det är så mycket mer som händer här i mötet mellan människor än att vi deltar i workshops och sammanfattar oss i några punkter. Jag tror att de flesta kommer hem med lite ny energi efter de här dagarna. Jag har dessutom precis bytt befattning och kommer att behöva anpassa och utveckla mitt ledarskap i min nya roll. Jag passar på att ta in en massa influenser härifrån.

ÖB utmärkelse värmer

Dennis ledarskap som plutonchef prövades rejält i samband med att en av hans soldater på 12. Bergsjägerpluton förolyckades i en fallolycka på Kebnekaise. Han kände ett stort ansvar att göra ett bra jobb och vara tillgänglig för sin omgivning.

– Jag kände att jag behövdes för många och det motiverade mig att finnas där. Det känns otroligt hederligt att nu ha fått ÖB utmärkelse. Det känns också jättefint med nomineringen, hur den är skriven, och att den kommer från mina tidigare medarbetare.

Suzanna är också hedrad och jätteglad. Ett närvarande personligt ledarskap kännetecknar även hennes nominering.

– Det känns oerhört stort att få utmärkelsen, berättar Susanna. Jag vet att det här betyder så mycket, inte bara för mig, utan för så många medarbetare i den administrativa delen av Försvarsmakten. Jag vet att de sträcker på ryggen nu och känner att vi också är med och inkluderade på ett helt an-

nat sätt än vad vi trodde. Jag är gärna omslagsflicka för det.

Nöjd ÖB lämnar över stafettpipen

ÖB Micael Bydén summerar ur sitt perspektiv de två ”ÖB ledarskapsdagar” som hittills genomförts:

– För mig har det här varit bra, ett bra initiativ som jag tycker har sin plats. Det är ett viktigt ämnesområde och vi har haft viktiga diskussioner. Deltagarna är viktiga bärare ut till sina förband och funktioner av de diskussioner och den kunskap om utvecklingen inom området som har kommunicerats här.

Blir det en fortsättning?

– Eftersom jag snart lämnar över till min efterträdare är det inte jag som beslutar om en fortsättning, men jag kommer självklart att berätta om hur jag ser på ”ÖB ledarskapsdagar” innan jag slutar, avslutar ÖB Micael Bydén.

Text: Charlotte Pettersson

Foto: Sofia Svensson

FN-dagen – en viktig dag att hålla fast vid och uppmärksamma



I skymningstid bland färggranna höstlöv högtidlighöll Halmstads garnison årets FN-dag. Under Militärhögskolan MHS H:s ledning och med representanter från FMFS och Luftvärnsregementet Lv 6 genomfördes under en stillsam och värdig minnesceremoni i Norre katts park. Foto: Sofia Svensson.



Både danska flygplan (bilden ovan) och norska (nedan) gick att se på flygdagen i Kallinge, dessutom uppvisning av bland annat Draken och Gripen. Bilden till vänster visar att flygdagen var välbesökt.



Resa till flygdagen på F 17 i Kallinge

Bussen med 22 förväntansfulla medlemmar lämnade Halmstad den 24 augusti klockan 6 på morgonen. Vi anlände till F17 cirka 09.20. Efter att ha passerat en väldigt grundlig genomsökning av våra väskor och ryggsäckar fick vi komma in.

Vädret var perfekt. Det var cirka 38 000 besökare som samsades på publikområdet.

Flyguppvisningarna avlöste varandra och vi fick se historiskt flyg och även den senaste versionen av JAS Gripen. Danska flygvapnet gjorde en fin uppvisning med F16 likaså finska flygvapnet med F18.

Den nya F35 som tillhörde Norges flygvapen fick vi tyvärr inte se i luften, men två flygplan stod på markutställningen.

Vid 15-tiden lämnade vi F17 för att åka tillbaka till Halmstad.

Text: Kenneth Narstam

Foto: Anders Holmer





Huset drogs på trärullar över åkern innan det nådde Karlsrovägen.

Huset som stod i vägen för flygplanen på F 14

Av Birgitta Johnsson

**Det var hösten 1957 och jag var 17 år.
Mina två systrar, 10 och 14 år gamla, jag och våra föräldrar
skulle tvingas lämna den plats där vi barn vuxit upp.
Men vi tar det från början ...**

Pappa var byggnadssnickare och byggde själv sitt hus på Karlsrovägen 75. Som nygifta flyttade mina föräldrar Elsa och Gösta Karlsson in i sitt nya hus 1936, bildade familj och räknade säkert med att få bo på den fina platsen under lång tid. 75:an, som vi kallade huset, låg lite för sig själv med åkrar runt omkring. Närmaste granne var Karlsrovägen 55, så det var kanske tänkt att marken mellan oss skulle bebyggas någon gång.

År 1944 startade Kungliga Halands flygflottilj F 14. Med ett flygfält som granne började vårt liv så småningom att bli lite annorlunda. Först kom

bombflygplanet B 18. Det var ofta flygövningar nattetid. Jag kan fortfarande minnas det dova bullret som hördes i mörkret, men som för mig faktiskt blev ett tryggt ljud att somna till.

Några år senare kom ett nytt plan, Vampire med beteckningen A 28. Då blev det mer oväsen. Riktigt ett-riktigt ibland. Det var nu som F 14 ville markera vårt hus med en röd lampa på taket. Denna lampa tändes vid behov på kvällar och nätter direkt från flygflottiljen och skulle vara en varning för piloterna att där faktiskt låg ett hus. Var lampan tänd när det var

mörkt, ja då kunde man räkna med nattflygningar. När Vampire-planen varmkördes dagtid nära Karlsrovägen luktade det alltid fotogen i vårt skafferi. Konstigt nog vände man sig.

Det skulle dock bli värre. Nästa plan vi fick stifta bekantskap med var Lansen med beteckningen A 32. Nu blev det ganska jobbigt att bo granne med flyget. Familjen mådde inte riktigt bra. Vi denna tidpunkt började Flygförvaltningen visa intresse för att förvärva marken där huset låg, eftersom det var just där flygplanens nödlandningssträcka var planerad att gå.

Vad skulle hända med oss och

huset? Kunde man flytta huset eller – hemska tanke – måste det kanske rivas? Fanns det någonstans en lämplig tomt dit huset kunde flyttas? Det var inte helt enkelt att hitta en ny plats för ett tvåvåningshus och dessutom flytta det dit.

Förslag på ny tomt fanns men mamma och pappa tyckte inte att den var bra. Plötsligt en dag dök en idé upp. Någon av föräldrarna, minns ej vem det var, påminde sig en alldeles speciell plats från tiden de var fästfolk på 1930-talet, när de ofta promenerade från stadens centrum upp på Väster till pappas hem på Karlsro gård. Då passerade de en obebyggd tomt på Karlsrovägen som de, kanske mest på skoj, fantiserade om att bo på. Önsknigen föll säkert i glömska när de så småningom gifte sig och flyttade in i sitt nya hus, visserligen på Karlsrovägen men långt från den tomt de drömde om.

Kommunen fick frågan om det var möjligt att få placera huset på den speciella platsen som ännu 1957 var



På den nya tomten byggdes husgrund och källare,

obebyggd. Det visade sig vara en tomt som kommunen inte kände till så någon registrering fanns inte. Emellertid, när Kungl. Flygförvaltningen var inblandad gick allt snabbt att lösa. Tomten fick ett stadsäganummer och

beslut fattades om att den kunde bebyggas. Det vill säga husgrund och källare skulle byggas, men sedan skulle huset komma rullande. Vårt kära hus behövde inte rivas! Vi hade hittat vår nya plats och kunde ta huset med oss. Den nya adressen skulle fortfarande vara Karlsrovägen, men istället för nummer 75 blev det 33.



Ur en skrivelse från Kungl. Försvarsdepartementet i Stockholm, daterad den 20 september 1957 och ställd till Kungl. Flygförvaltningen, Flygfältsbyrån, citerar jag:

”I skrivelse den 11 januari 1956 har försvarets fastighetsnämnd hemställt att stadsäga nr 971 I i Halmstad kommun måtte inlösas med hänsyn till dess belägenhet inom nödlandningsstråket för startbanan å Hallands flygflottiljs flygfält och till bullerstörningar från flygverksamheten. I utlåtande den 26 juli 1957 har flygförvaltningen gjort framställning om ifrågavarande markförvärv.”

Det var således dags att hitta någon som kunde flytta huset. Kontakt togs med en firma i Blekinge som kunde utföra arbetet. Offerten från Husflyttningar i Lister-Mjällby godkändes och i november var flytten ett faktum. På den nya tomten påbörjades bygget av den nya grunden med källare som skraddarsyddes efter husets mått.

Måndagen den 25 november 1957 kom fem man från Blekinge med en

lastbil med vinsch för att flytta det 85 ton tunga huset. Man slog först hål i väggarna ovanför grunden för att skjuta in järnbalkar tvärs genom huset, som sedan lyftes med domkrafter och flyttades över på trärullar. Tanken var att rulla huset på vägen hela sträckan, cirka 800 meter, men det visade sig vara olämpligt på grund av vikten. Istället drogs huset på trärullar över åkern till nästa hus. Där drog man upp det på Karlsrovägen och rullade det till målet.

Första dagen hann man flytta huset ett 50-tal meter på åkern.

Andra dagen kom man till den plats där huset skulle ut på Karlsrovägen. Tredje dagen drogs huset ut på vägen som stängdes för trafik. Då var man halvvägs. Jag kommer ihåg att vi skämtade om att vi sovit en natt mitt på Karlsrovägen. Familjen, förutom min yngsta syster som fick bo hos en kusin, bodde kvar i det rullande huset. Våra hyresgäster på bottenvåningen fick bo på hotell eftersom det var för kallt att bo kvar när huset rullades av grunden.

Nu måste allt stämma, för den sista flyttdagen skulle huset dras fram till den nya tomten. Det måste ske före klockan 17 då polisen skulle öppna vägen. Det var säkert en ordentlig press på basen för flytten, Walter Persson från Lister-Mjällby. Men – han fixade det! För säkerhets skull hängdes



Mamma Elsa lagade mat medan huset rullade till sin nya plats.

belysning på husgaveln för att varna trafikanterna. Slutligen återstod det allra sista, nämligen att placera huset på den nya grunden med källare. En stor eloge till byggmästaren, grunden var helt perfekt för huset som rullades på plats.

Under flyttdagarna var huset utan ju ganska kallt. Vi bodde dock i huset hela tiden och levde nästan som vanligt. Inget behövde plockas ner eller packas in. Till och med blomsterkru-

korna stod kvar i fönstren. Mamma skötte matlagning på ett gasolkök och bara några enstaka gånger skvalpade det till i kastrullerna. Det hände att huset krängde till på grund av ojämneteter i marken eller liknande. Förutom mat till familjen hade mamma även uppgiften att förse folket från flyttfirman med mat och dryck. Men det klarade hon fint.

Flytten väckte visst intresse för när en morgon när jag skulle till skolan stod en journalist utanför dörren. Han fotograferade när jag försökte ta mig ner från huset utan trappor, bara stora järnbalkar. Det gick bra och jag var på bild i en av kvällstidningarna.

Trots all oro före och under flytten blev allt bra till slut. Vi kom närmare centrum, huset hade vi med oss och vi behövde inte vara oroliga för att Lansén skulle flyga genom taket. Under sitt långa liv tillsammans flyttade mamma och pappa bara en gång och då tog de huset med sig. De fick uppleva många år på den nya adressen.

År 2002 avled pappa i sitt hem och 2004 sålde mamma huset och flyttade till annat boende. Då var hon 92 år och huset var alldeles för stort för henne. Huset lever dock vidare och har andra innevånare som tar hand om det.



Artikelförfattaren Birgitta Johnsson minns när hennes barndomshem fick flyttas på grund av flygtrafiken på F 14.

Längst till vänster huset på Karlsrovägen fotograferat 2023.

*Kenneth Narstam,
Reino Paakkonen
och Ove Anders-
son berättade om
kamratföreningen
i Norre Katts park.*



Kamratföreningen visade upp sig

Den 31 augusti ordnade Halmstad garnison en garnisonsdag på Ringenäs skjutfält. Detta var samma dag som Halmstads kommun anordnade en föreningsdag inne i Halmstad. Kamratföreningen var representerade på bägge ställena. Ute på Ringenäs samlades mycket folk för att ta del av utställningarna samt förevisningar från förbanden i Halmstad.

Lågt räknat var det 4 000–5 000 människor under dagen. Föreningen hade ett tält där vi bland annat sålde vår nya bok "Lära, Leda och Försvara – en krönika om flottilj-området Halmstad 1994–2024".

Vi hade gott om besökare då vi valt en bra plats för att sätta upp tältet. Förutom att sälja boken passade vi på att göra reklam för att bli medlem i kamratföreningen genom att visa upp några små objekt och saker som vi sysslade med när vi träffas.

Hans Hansson



Gänget som höll ställningarna på Ringenäs.



Olle Jensen höll föredrag om Halmstads flyghistoria på Föreningen Gamla Halmstads årsmöte i höstas. Mötet ägde rum i Immanuelskyrkan.

Visit Hallands PR-dag i Falkenberg den 4 oktober 2024

Syftet med denna dag var att fokusera på PR för förening-
en/företaget, och att lära oss tillvägagångssätt och få verktyg
för detta.

Dagen var finansierad av Region Halland.

PR – Public Relations, handlar om att få media och all-
mänheten att uppmärksamma en organisation eller företag
utan att betala för reklam.

Genom att skapa intressanta berättelse eller evenemang
kan organisationen få gratis exponering.

Det kan vara – Köpt utrymme, exempelvis annonser el-
ler direktreklam – Förtjänat utrymme, exempelvis att en
tidning skriver om det vi vill nå ut med – Eget utrymme,
exempelvis egna hemsidan, sociala kanaler och nyhetsbrev.

Vad är inte PR?

Annonsering och reklam, egna kanaler och erbjudanden
och deals

Vad kan PR vara?

Skriva och skicka ut pressmeddelanden – Kontakta journa-
listerna för att tipsa om nyheter – Bjuda in journalister till
pressträffar – Bjuda in influencers till ett evenemang eller
upplevelser – Kreativa aktiviteter som sticker ut.

Nackdelar med PR

Det går inte garantera något resultat – Allt passar inte för
PR – Begränsad kontroll över resultatet – journalistikens
oberoende är viktig att respektera.

Fördelar med PR

Kostnadseffektivt alternativ jämfört med annonsering –
Fler läser och ”tror på” redaktionellt material – Långsiktigt
bygga relationer med målgrupper, investerare och intres-
senter, och på så sätt skapa en positiv bild av organisationen
– sticker ut i mängden -> fördelar jämfört med konkur-
renter.

Skriva ett pressmeddelande

Datum tydligt -> nyheter är färskvara – Rubrik, ingress och
brödtext ska alltid finnas – Slagkraftig rubrik som väcker
intresse – Ingressen (fet stil) -> lockande sammanfattning
av nyheten – Tänk som en journalist -> den viktigaste ny-
heten först – Fatta dig kort -> max A4 – Använd citat -> ger
liv till texten – Alltid kontaktuppgifter på slutet.

När?

Var ute i god tid (om möjligt) -> ökar möjligheten för
stort reportage – Ta hänsyn till pressläggning -> stor skill-
nad mellan magasin och nyhetstidning – Helst i början av
veckan -> då är antalet tips färre – Gärna på morgonen eller
förmiddag -> aldrig sent på eftermiddagen.

Sammanfattningsvis kan undertecknad, som har ett starkt
intresse för PR, konstatera att dagen upplevdes som mycket
positiv. Föreningen har för avsikt att driva ett projekt under
2025, där vi fokuserar på just PR.

Thomas Ericsson

FKVE, V Ordförande och Ansvarig för PR & Kommunikation

Regionmöte med SMKR i Borås



**Den 26 september genomförde SMKR/
region väst sitt regionmöte i Borås på
gamla I 15:s mäss.**

Under Ulf Johanssons, region V:s representant i
SMKR styrelse, ledning genomfördes ett mycket
värdefullt möte om framtiden i SMKR och då speci-
ellt hur verksamheten i region V skall utvecklas. Vi var
representanter från ett 10-tal kamratföreningar i regi-
on V som genomförde ett grupparbete om framtiden
som Ulf efter sammanställningen kommer att redovisa
för SMKR:s styrelse i december.

Efter mötet har Försvarsmakten och SMKR kom-
mit överens om ett fortsatt stöd för den verksamhet
som SMKR och alla dess kamratföreningar bedriver
för Försvarsmakten.

Hans Hansson

Kallelse till årsmöte 2025

Flottiljområdets Kamrat och Veteranförening Halmstad

**Välkommen till föreningens årsmöte onsdagen den 5 mars
kl. 17.00–21.00 på Konvaljmässen, andra våningen.**

Vi inleder kvällen med att lyssna på ett föredrag. Efter årsmötet intar vi en förtäring som föreningen bjuder på. Förslag till dagordning har bifogats kamratbladet nr 3/2024 övriga årsmöteshandlingar för årsmötet erhålls på hemsidan. Efter hand som årsmöteshandlingarna blir klara läggs de upp på hemsidan.

Vår kassör har meddelat att vi alla är välkomna att betala medlemsavgiften för året 2025.

Vi tror och hoppas att Du önskar fortsätta ditt medlemskap i vår förening och tackar på förhand för ditt bidrag till vår fortsatta verksamhet. 200 kr insättes på Postgiro 289950–8 eller Swish nummer 123 0724 344. Glöm inte att ange vem och ditt telefonnummer så blir kassören glad!

Årsavgiften för kommande år (i det här fallet 2025), skall ALLTID vara betald före årsskiftet 2024-12-31!

Om inte årsavgiften är betald innan årsmötet i mars, har du heller ingen rösträtt på årsmötet!

Välkommen!

Anmäl dig via mail: info@fkvf.se med namn, personnummer och vad det gäller (deltagande årsmöte).

Om du önskar delta i den efterföljande förtäringen anger du det i din anmälan.

Anmälan om deltagande samt motioner till årsmötet skall vara föreningen tillhanda senast den 28 februari 2025

Hans Hansson
ordförande

Förslag till dagordning för årsmöte 2025-03-05

1. Mötets öppnande
2. Parentation över avlidna medlemmar
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4. Val av justerare/rösträknare
5. Årsmötet utlyst enligt stadgarna
6. Fastställande av dagordning
7. Propositioner, Motioner och fullmakter
8. Protokoll från årsmötet 2024
9. Kassörens rapport från verksamhetsåret 2024
10. Revisionsberättelse
11. Styrelsens årsberättelse från verksamhetsåret 2024
12. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen, firmatecknare, ordföranden och kassören var för sig
13. Verksamhetsplan 2025
 - Förslag till verksamhet
 - Förslag till budget
14. Val av föreningsordförande för verksamhetsåret 2025
15. Val av styrelseledamöter
16. Val av revisorer
17. Val av valberedning (två funktionärer)
18. Fastställande av årsavgift
19. Traditionsvård, orientering
20. Veteranfrågor, orientering
21. Kamratbladet, orientering
22. Övriga frågor
23. Mötets avslutande

Kamratlig förtäring

Verksamhetsplan våren 2025

Flottiljområdets Kamrat- och Veteranförening Halmstad

Då verksamheten bedrivs på militärt område och kräver inpassering via vakten måste det alltid ske en anmälan med personnummer och namn för att delta i aktiviteterna nedan. Anmälan görs enklast via info@fkvf.se eller på telefonnummer 072-210 44 33.

Alla förändringar kommer att annonseras på hemsidan www.fkvf.se så håll utkik där för att vara uppdaterad om vad som är på gång.

Vi kommer att under året samverka med övriga kamratföreningar i Halmstad och förhoppningsvis kunna erbjuda deltagande i vissa av deras aktiviteter. Håll utkik på hemsidan för mer information om detta.

Vill ni besöka vårt traditionsrum meddela namn och personnummer via info@fkvf.se senast två veckor före planerat besök.

Museikommittén möts varje helgfri onsdag. Traditionsrummet öppet kl 10.00–13.30.

Januari

- 8 Uppstart
- 22 Filmافتon på Soldathemmet kl. 18.00
Anmälan senast 15/1 på info@fkvf.se

Mars

- 6 ÅRSMÖTE på Konvaljmässen kl 17.00.
Anmälan med personnummer senast 24/2
på info@fkvf.se

April

- 11 Hallands Militärhistoriska museum
Skedalahed
Anmälan senast 4/4 på info@fkvf.se

Maj

- 7 Manusstopp KamratBladet 1/2025
- 16 F5 museum och trafikflygarhögskolan Ljungbyhed.
Anmälan senast 5/5 på info@fkvf.se

Juni

- 27 Svedinos bil- och flygmuseum Ugglarp
Anmälan senast 20/6 på info@fkvf.se

Juli

- Sommaruppehåll

Bäste medlem!

Vår kassör har meddelat att det är dags att betala in medlemsavgiften för 2025.

Om något inte stämmer ta snarast kontakt med oss via info@fkvf.se alt 070-553 01 50.

Vi tror och hoppas att du önskar fortsätta ditt medlemskap i vår förening och tackar på förhand för ditt bidrag till vår fortsatta verksamhet. 200 kr insättes på Postgiro 28 99 50-8 eller Swish nummer 123 0724 344. Glöm inte att ange vem, vad saken gäller och ditt telefonnummer så blir kassören glad!

Årsavgiften för kommande år 2025, skall ALLTID vara betald före årsskiftet. I det här fallet 2024-12-31!

Hans Hansson
Ordförande FKVF

FÖRSVARSMAKTEN
Flottiljområdets Kamrat- och
Veteranförening Halmstad
Box 516, FO63 Torgmässen
301 80 HALMSTAD



Försvarmaktens
tekniska skola



Militärhögskolan
Halmstad



Flottiljområdets
Kamrat- och Veteranförening
Halmstad